

AGENDA

07 tot 14 februari 2017

Aanvang: 0:00 - 22:00

Locatie: Kerkebuurt 169,
Berkhout

Deel dit



Kiezen voor je relatie



Foto: J.M. Schipper

Raar toch, 'kiezen voor je relatie', maar zo staat het op de flyer. Een cursus volgen als investering in je relatie. Hoe werkt dat dan? Om te voorkomen dat de auto niet meer lekker loopt kies ik ervoor om hem naar de garage te ervoor een training te volgen, maar een cursus voor je relatie? Dat is toch niet nodig! Het werkt of het werkt niet.

” *Elles: Ik wist het zeker, ik ging oud worden met deze man. We hadden het vanaf dag 1 super gezellig met elkaar, deden veel leuke dingen samen en konden overal over praten. Een trouwfeest, een verbouwing en twee kinderen later leek er niet zoveel tijd meer voor leuke dingen samen. Onze gesprekken gingen vooral over de kinderen, het werk en het huishouden. Dit was niet precies wat ik me er van voorgesteld had. Ik miste de gezelligheid en de goede gesprekken, maar durfde hier ook niet zo goed tegen Jeroen over te beginnen. Wat als hij nou zegt dat hij er eigenlijk ook niets meer aan vindt? Zou dat dan het begin van het einde zijn?*

Jeroen: Elles was mijn droomvrouw en ik kon mij geen leven zonder haar voorstellen maar toch was ik op een gegeven moment liever op pad dan thuis bij haar en het gezin. We deden geen leuke dingen meer, raakten elkaar minder aan en leefden meer langs elkaar heen. Ik sprak er niet over met Elles, het zou wel goed komen, toch?

En toen kwam het Encounter weekend op ons pad. Zou dit nu het verschil maken? Met een flinke dosis twijfel stapten we de cursus in. Ergens halverwege de zaterdag kwam, na een pittige presentatie van het team, het besef dat het mogelijk is om te kiezen voor je relatie. Niet kiezen om samen door te modderen in de hoop dat het later weer beter wordt. Nee, echt kiezen voor je relatie en ervoor te gaan om de intensiteit zoals in het begin weer terug te krijgen.

Het vroeg best wel wat van ons, maar het betaalde zich dubbel en dwars uit. We zijn nog steeds bij elkaar en niet alleen dat, we hebben het sindsdien weer net zo leuk samen als in het begin. Met twee opgroeiende kinderen blijft het druk maar altijd is er ergens tijd voor elkaar. Als we dan ruim twee uur met onze pubers in een restaurant zitten, geen moment op onze mobiel hebben gekeken en zij zich afvragen of er nog veel andere gezinnen zijn die zulke goede gesprekken met elkaar hebben, dan prikken de tranen en voel ik me enorm trots dat wij het lef hebben gehad te kiezen voor onze relatie.

Zijn jullie nieuwsgierig naar het Encounter weekend? Kom dan in de week van 7 t/m 14 februari bij ons langs. We geven jullie een leuke workshop cadeau én je hoort meer over hoe jullie kunnen kiezen voor elkaar.

- 7 februari In gesprek zonder woorden- Hoorn
- 10 februari Wijn om van te houden- Haarlem\
- 10 februari Hoe blijven we samen sterk en persoonlijk in beweging? - Berkhout
- 11 februari Happy hour met een aards tintje- Grootebroek
- 12 februari Laat jij je (aan) raken?- Haarlem
- 14 februari Merenque & Salsa plezier voor twee- Heemstede

Kies de avond die je het meest aanspreekt en meld je aan, jij en je partner zijn van

Deelname is kosteloos. Geef je vooraf op bij: Jos en Mary Schipper – 0226-3510237 –

jmschipper@quicknet.nl Meer informatie op www.encounter.nl

0 reacties Reageer



Als Koggenland.nieuws.nl
bieden wij nu ook

Whatsapp aan

Voeg het nummer 0613452406 toe aan je
contacten onder Nieuws
Koggenland (doe je dit niet dan zal je

➤ Lees verder

Burgernet Koggenland



Deel Artikel

Twitter

Facebook

LinkedIn

Google plus